

סיכום פעילות- 20/10/2013 + המכבייה (מלחמת צבעים)

ביום ראשון, ה-20 לאוקטובר, נפגשו חניכי שבט פסגה בפארק ה-Indoor soccer. לעוד יום פעילות מטריף! החניכים הנרגשים באו בהמוניהם (כ-84 חניכים) ונהנו מפעילויות כיף וגיבוש. ההתמקדות שלנו בחודש הפעילות הראשון היא על עבודת צוות, גיבוש, היכרות ואיחוד הקבוצה.

מובא לפניכם סיכום מקוצר של פעילות החניכים

כיתות ג'ד' בניים: המדריכים- יואב ומיכל. נכח בפעילות- 9 חניכים

כיתות ג'+ ד' בניים התמקדו בפעולתם בגיבוש והיכרות, תוך כדי לימוד מספר משחקי ילדות ישראלים. חניכי הקבוצה אותגרו במשימות שונות במשחק "מולקולות", הוציאו אנרגיות ב"תיפסוני" והתנסו במשימות הדורשות אמון בין חברי הקבוצה. החניכים שיתפו פעולה מלאה ובהחלט נראה כי הולכת ונרקמת לה קבוצה מגובשת ומלאת אנרגיות!



כיתות ג'ד' בתת: המדריכים- רומי ואריאל, נכחו בפעילות- 14 חניכים

כיתות ג'+ד' בתת, הקבוצה הגדולה ביותר בשבט, החלו את הפעילות שלהם במשחק ישראל במיוחד- שווארמה, חרדי, פיל- ללא ספק אחד המשחקים המצחיקים ביותר. לפרטים נוספים- אתם פנו לילדיכם ☺. בכל שבוע אנו מנסים לתת עדכון קצר על "מה קורה בישראל". מדריכות הקבוצה בחרו לספר לילדות בקצרה את סיפור גלעד שליט ולהביא אותו למודעות הבנות בצורה ידידותית ומלמדת. לאחר מכן התמקדו בקבוצה על היכרות מעמיקה ויותר וגיבוש. החניכות התיישבו במעגל וזרקו כדור צמר מאחת לשנייה בהתאם לשאלות המדריכה וכך גילו שהן בעצם מאוד דומות ויש להן הרבה מן המשותף, והבינו שכולנו מחוברים זה לזו בסופו של דבר. החניכות המשיכו בעוד מספר משחקים בוני אמון וכמובן סיימו במשחק האהוב עליהן "הייתה לנו כבשה", בשיתוף פעולה נדיר עם כיתה ח'!



כיתה ה': המדריכים - אימרי ושושנה, נכחו בפעילות- 7 חניכים.

מדריכי כיתה ה' לא נכחו בפעילות עקב סיבות אישיות ולכן צורפו חניכי כיתה ה' לחניכי כיתות ו'. אנא קראו פירוט פעילות כיתה ו'.

כיתה ו': המדריכים-תום והדר, נכחו בפעילות- 11 חניכים

חניכי כיתות ה' ו-ו' עברו פעילות כיפית במיוחד בה התבקשו "להתחרות" במדריכים במתחרויות שונות ומגוונות. בתוך כובע, הכינו המדריכים פתקיות עם משימות שונות ומגוונות ובכובע נפרד כובע עם שמות החניכים. החניכים הוציאו פתקים שונים ואותגרו במשימות כגון – אכילת מרמסלו, חיקויים של חיות, Break dance וכו' מול אחד המדריכים. בשלב השני שיחקו החניכים משחק בו ניתנו להם משפטי אמת ושקר על המדריכים והם היו צריכים לנחש מי מהם הוא האמת ומי השקר ולבסוף התבקשו החניכים עצמם להעביר משחקים משלהם לשאר הקבוצה כאשר המדריכים מתפקדים כחניכים, כדי להראות להם כמה מאתגרת עבודת המדריך ומצד שני- להראות לחניכים שכולנו שווים בצופים.



כיתה ז': המדריכים- אלירן, קארין ועומרי, נכחו בפעילות- 7 חניכים

כיתות ז'- קבוצת הבנים שלנו, קיבלה סוף סוף חיזוק נשי השנה ויש לנו 2 בנות בקבוצה! (!!)

הקבוצה התמקדה בהיכרות מעמיקה יותר בין חניכי מדריכי הקבוצה, תוך כדי משחקי חברה וספורט שונים ומגוונים. כמיטב המסורת של כיתות ז'- לוקח לחניכים קצת יותר זמן להיפתח ולהשתחרר ולכן הדגש בפעילות הוא על "שבירת הקרח" שבין החניכים.



כיתה ח': המדריכים- נועם ודניאל, נכחו בפעילות- 4 חניכים

חניכי כיתה ח' עברו פעולה בנושא תחרותיות אל מול שיתוף פעולה. בתחילת הפעול קיבל כל אחד מהחניכים 2 כרטיסים בצבעים שונים. לחניכים נאמר כי עליהם להרים קלף אחד באוויר. אם כולם מרימים את אותו הקלף הם מקבלים ממתק אותו הם יכולים לחלוק. אם כולם מרימים צבע אחד ורק מישהו אחד צבע אחר- רק הוא יקבל את הממתק ואם המצב הפוך אף אחד מהם לא יקבל את הממתק. מטרת המשחק היא להראות לחניכים שאילולא היו משתפים פעולה הם יכלו לחלוק את הממתק, אך הם באופן טבעי מעדיפים להתחרות אחד בשני. לאחר מכן התבקשו החניכים לבנות מגדל מקשים, בפעם הראשונה לבד ולאחר מכן ביחד, כקבוצה. לסיום, דנו החניכים במושגים היהודיים "אחוה" ו"עזרה לזולת" ומשמעותם.



כיתה ט': המדריכים- נדב ויובל, נכחו בפעילות- 4 חניכים

חניכי כיתה ט' עברו פעולה "בתוך הים". לאחר מספר משחקי חימום, נכנסו החניכים לתוך איזור בפארק שקושט בגלים ודגים כשברקע מתנגנת מוסיקה מתוך "בת הים הקטנה". החניכים קראו יחד עם המדריכים את הסיפור "כמו דג במים" של אילן לזרוביץ', המתאר את העולם כאוקיינוס ענקי, מלא דגים שונים ומשונים. החניכים התבקשו ליצור לעצמם את הדג שמסמל את זהותם ולאחר מכן לצייר את הסביבה בבית הספר ובצופים כ"אוקיינוס" של דגים- כולל דגי חרב, דגי זהב, דגים ששוחים בקבוצה, דגים ששוחים נגד הזרם וכו'. החניכים הגדירו לעצמם איזה דג הם רוצים להיות ואיך הם רוצים שייראה ה"אוקיינוס" שלהם בשבט.



שכב"ג (שכבה בוגרת): מדריך- נדב מנדלסון (מרכז השבט), נכחו בפעילו- 15 חניכים.

שכב"ג השבט נפגש לשיחת שכב"ג בנוגע לנושאים הבוטלים בשכב"ג- תאריכים, פעילויות מיוחדות, גיוס כספים של השכב"ג וכו'. מה שקורה בשכב"ג-ג-נשאר בשכב"ג. ©

סיכום פעילות – מכבייה (מלחמת צבעים) + תחרות BBQ של ה- JCC - 27/10/2013

ביום ראשון, בשעה 9:00 בבוקר, נפגשו 5 מחניכי השבט- שושנה ואריאל וקסלר, רומי סיני (מדריכות), ראם סל (כיתה ז') וליה ג'נסק (כיתה ה'), ביחד עם נועה ושי מועד ההורים, נדב מרכז השבט ואפי שנצר במתחם בית הכנסת בית שלום. החניכים החלו בבניית תחנה מסנדות ובנוסף, דאגו לקשט את המתחם, בזמן שאפי ושי עולמים במרץ על הכנת הבשר. הדוקן זכה להצלחה מסחררת כאשר העוברים ושבים לא מפסיקים להרעיף שבחים על האוכל והעיצוב וחלקם אף מצטרף אלינו לסשן ריקודים מאולתר. בסופו של יום- זכינו במקום השלישי והמכובד בתחרות העיצוב!! כל הכבוד לכל מי שעזר ותרם! תודה לנעיה פרי מועד ההורים אשר עמלה רבות על ארגון האירוע והשתתפותנו בו.



ביום ראשון בשעה שלוש נפגשו חניכי שבט פסגה, לבושים ב-4 צבעים שונים- כחול, צהוב, אדום וירוק.

יום הפעילות החל בצורה רגילה, כאשר כל החניכים התאספו למסדר פתיחה. באמצע המסדר, גילו החניכים שאורלי ראש השבט "נחטפה" ועליהם להציל אותה. הדרך היחידה לעשות זאת הייתה- תחרות המכבייה! החניכים התחלקו לקבוצות על פי הצבעים, כאשר חניכי כיתה ט' מובילים כל קבוצה כקפטנים. תחילה התבקשו החניכים לצבוע עצמם ולקשט האחד את השני בצבעי הקבוצה. בנוסף, התבקשה כל קבוצה לחשוב על מספר מורלים שילוו אותם לאורך היום. קבוצה שעודדה קבוצות אחרות גם לאחר ש"הפסידה"- זכתה בנקודות אקסטרה.

התחרות הראשונה בין הקבוצות הייתה תחרות מורלים + קישוטים. לכל קבוצה ניתנה דקה להציג את החניך המקושט ביותר ולשיר את המורל שלה כמה שיותר חזק. לאחר מכן החלו מספר תחרויות שונות שכללו משיכת חבל, מירוץ שליחים בו צריכים החניכים להעביר מים מדלי אחד לדלי אחר בעזרת ספוג, "מירוץ טנקים" בו על הקבוצה לרוץ בין שתי נקודות כשכולם קשורים ביחד, משחק גה-גה אנשי ועוד. לאורך כל התחרויות עודדו החניכים האחד את השני ואף את חניכי הקבוצות האחרות ובכך זכו בנקודות בונס.



בסיום היום נערך המירוץ הגדול- בו כל חניך בקבוצה לקח חלק. המירוץ החל בתחרות ריצה, המשך בריצת זוגות בה בני הזוג מחוברים ברגליהם עם חבל. משם להליכה עם כפית עליה ביצה, מירוץ "מזחלות" ולבסוף תחרות של קפיצות צפרדע האחד מעל השני שבוצעה ע"י 4 חניכים. בסופו של יום הוכרזה תחרות ניקיון המונית ולאחריה הוכרזו המנצחים. זהו ללא ספק אחד מימי הפעילות הכיפיים ביותר שהיו לנו עד כה והחניכים חזרו שמחים ונרגשים לביתם.

הודעות חשובות:

- בתאריך ה-10 לנובמבר נקיים את פעילותינו בשעה 3:00 בבית הספר אדלסון. מיד לאחר הפעילות, בשעה 5:00, נקיים טקס בעברית לזכרו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין. בטקס יקחו חלק חניכי כל השכבות והוא פתוח לקהילה. נודה לכם מאוד אם תבואו לטקס חשוב זה, שיסתיים בשעה 6:00.
- שביעיות הוא למעשה סמינר קצר לכל שבטי דרום מערב, שמטרתו לגבש ולעצב את המנהיגים הצעירים של השבט, לפני שאילו יתפסו פיקוד כ"ב'ניקים בשבט.
- **Save the date- מחנה חורף- 13-15 לדצמבר!**

אנא בקרו בדף הפייסבוק שלנו ובאתר החדש שלנו, הוסיפו אותנו כחברים ותייגו את יקיריכם.

www.shevetpisga.org

www.facebook.com/shevetpisga



בברכת "חזק ואמץ",
נדב מנדלסון-מרכז בוגר- שבט "פסגה" לאס וגאס.

Israel Scouts is a project supported by the Jewish Federation of Las Vegas.



תמונת השבוע:

מביאים את הגביע הביתה- מקום שלישי בתחרות ה BBQ של הJCC!

